



Nog vóór den middag bereikten onze twee reisgenooten, Grembergen, een dorp, zoo dicht bij Dendermonde gelegen, dat men vandaar heel wel de torens dier stad kon bemerken.

Beide knapen hadden geweldigen dorst, want zij hadden flink doorgestapt en het weder was zeer warm. Zij traden er de herberg « De bonte Os » binnen. In de ruime gelagkamer zaten er verschillende klanten, allen in druk gesprek, en voortdurend kwamen er nog meerdere bezoekers.

Jan en Dokus namen plaats in een hoek en bestelden drank. De waard, door de andere gasten meester Johan Bylants geheeten, zette hun elk een pot schuimend bier voor. 't Was een groot en dik man met overvloedig kroezelhaar, bolle, blozende wangen, vroolijken oogopslag, en daarbij praatziek, zooals de meeste waards. Na de knapen onderzoekend aangekeken te hebben, vroeg hij:

— Zijt gij van deze streek, jongens?

— Neen, hospes!

— Vanwaar zijt gij?

— Ik ben van Antwerpen, zei Jan, en mijn vriend is niet van Antwerpen. Waarom vraagt gij dat?

— Och, indien ik het u niet vroeg zou mijn vrouw het doen, want die is heel nieuwsgierig, ziet ge! Grooter vraagal bestaat er niet!

— En is uw nieuwsgierige vrouw nu voldaan?

— Zeker, zeker, lachte meester Bylants. Alleenlijk zou zij u nog vragen wat gij hier komt doen?

— Uw vrouw is veel te nieuwsgierig, antwoordde Jan, die

JAN ZONDER VREES

door C. DE KINDER



uitgave van L. OPDEBEEK Antwerpen

De Wonderlijke lotgevallen

VAN

JAN ZONDER VREES

EEN XV^e EEUWSCHE VERTELLING

PENTEEKENINGEN VAN EMIEL WALRAVENS